

Στα πλαίσια του Προγράμματος «NOIAZOMAI KAI ΔΡΩ» οι μαθητές του 1ου Γυμνασίου Βόλου πραγματοποίησαν εκπαιδευτική επίσκεψη την Τετάρτη 9 Μαρτίου 2016 στη Θεσσαλονίκη.

Αρχικά οι μαθητές επισκέφθηκαν το Παιδικό χωριό SOS στο Φίλλυρο. Ότι κι αν γραφτεί δεν μπορεί να περιγράψει με λόγια τα συναισθήματα που ένιωσαν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί στο Παιδικό Χωριό! Αρχικά έγινε η προβολή ενός βίντεο με θέμα την ιστορία και τις δράσεις του χωριού και στη συνέχεια η κοινωνική λειτουργός ενημέρωσε την ομάδα για τη ζωή των παιδιών στα σπίτια του χωριού με τις «μητέρες» και τα «αδέρφια» τους. Ακολούθησε μια πολύ συγκινητική και τρυφερή συζήτηση με αφορμή τις πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις και απορίες των μαθητών της ομάδας μας για τη ζωή στο χωριό.

Οι μαθητές στη συνέχεια πρόσφεραν ένα χρηματικό ποσό για τις ανάγκες του χωριού ελπίζοντας έτσι να χαρίσουν «*Το χαμόγελο ενός Παιδιού που ως χθες δεν γελούσε*».

Στη συνέχεια η ομάδα του «NOIAZOMAI & ΔΡΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» επισκέφθηκε το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας «NOHSIS» στη Θέρμη. Εκεί ο Διευθυντής Εκθέσεων & Λειτουργίας του Κέντρου κ. Τάνης Κων/νος ενημέρωσε πολύ παραστατικά την ομάδα για τον τρόπο λειτουργίας του Κέντρου με βάση τον εθελοντισμό, από το 1981 όταν συγκροτήθηκε πειραματικά η λειτουργία του. Στόχος του κέντρου είναι η κοινοποίηση της επιστήμης και της τεχνολογίας στο ευρύ κοινό. Φοιτητές ή πτυχιούχοι νεαρής κυρίως ηλικίας κάνουν αίτηση για εθελοντική συμμετοχή είτε στην ξενάγηση, είτε σε άλλες θέσεις λειτουργίας του κέντρου και κατόπιν 60 ωρών συμμετοχής παραλαμβάνουν και βεβαίωση.

Το πρόγραμμα εθελοντισμού στο NOHSIS υλοποιείται ενεργά τα τελευταία πέντε χρόνια με πολλαπλά οφέλη τόσο για το κέντρο όσο και για τους ίδιους τους εθελοντές καθώς ο εθελοντισμός συμβάλει στην αύξηση της κοινωνικής μας ευαισθησίας και κατά συνέπεια και στη ψυχική μας υγεία. Για να γίνει κάποιος εθελοντής τόνισε ο κ. Τάνης πρέπει να υπάρχει καταρχάς η διάθεση αλλά μπορεί στην πορεία να καλλιεργηθεί περισσότερο, άρα όλοι μας μπορούμε εν δυνάμει να γίνουμε εθελοντές!

Στη συνέχεια οι μαθητές, αφού παρακολούθησαν μια εξαιρετική προβολή στο Πλανητάριο με θέμα «Ο Πλανήτης Γη», ξεναγήθηκαν στους τρεις τομείς της έκθεσης: 1) Αρχαία Ελληνική Τεχνολογία, β) στο Τεχνοπάρκο και γ) στο Μουσείο Τεχνολογίας Μεταφορών.

Οι μαθητές και οι συνοδοί τους, η Συντονίστρια του Προγράμματος Νοιάζομαι & Δρω Θεσσαλίας Δημητρακοπούλου Στέλλα και οι καθηγήτριες του σχολείου Μελαχροινάκη Κατερίνα, Ξυραφάκη Σοφία και Λάππα Χριστιάννα, επέστρεψαν πλήρεις εντυπώσεων και εμπειριών.



